



Ule W. Ritgen: Beeldsequentie "De vier seizoenen", op spieraam

€ 930,00

Productnummer: IN-779746.KR

Ule W. Ritgens "De vier jaargetijden" exclusief bij ars mundi.

Deze serie had ook "De vier daggetijden" kunnen heten, omdat elk van de motieven een verscheidenheid aan symbolen met dezelfde betekenis bevat: "Alles draait in een cirkel...", zei Goethe, en hij heeft gelijk. De "lente" staat bijvoorbeeld ook voor de ochtend, het vertrek, en de "herfst" symboliseert evenzeer de avond en het steeds terugkerende afscheid. "Maar het zijn de vogels die de beelden vleugels geven...". Alle vier de motieven komen uit de 12-delige cyclus "Wings", die enige tijd geleden werd gecreëerd in samenwerking met de schilderes Susann Ohlendorf.

Vier giclées op schildersdoek. Gelimiteerd tot 199 exemplaren elk, genummerd en met de hand gesigneerd op de achterkant. Gespannen op een spieraam. Afmetingen ca. 40 x 40 cm per stuk.

Productlink: <https://www.arsmundi.de/nl/beeldsequentie-de-vier-seizoenen-op-spieraam-779746-kr/>